

SPOKEN festival

Historische
Kelders
Arnhem

28 sept
t/m 31 okt

28 t/m 30 sept Ridder Richard
7 okt Spokentocht
10 okt Spookgeheim
31 okt Halloween

en de Familie Spook!

www.historischekelders.nl



SPOKEN festival

Griezelen in de Historische Kelders van Arnhem

In september en oktober is het griezelen geblazen in de spannende Historische Kelders van Arnhem, waar Sinterklaas verblijft als hij in ons land is. Kom kijken als je durft!

De familie Spook

Tijdens het spokenfestival woont de familie Spook in de kelders. Vader, moeder, kinderen, opa en hond Spook laten zien hoe ze leven, wonen en werken. Soms gaan ze ergens anders spoken, maar meestal zijn ze thuis! In de kelders.

Vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 september

Huilend Huis door Ridder Richard

Het griezeligste verhaal dat je je maar kunt bedenken wordt verteld en uitgebeeld door Ridder Richard. Over de wraak van Cornelius de wonderdokter, die door De Familie verbannen is omdat hij een foutje gemaakt.....

Vr 28 sept om 13.30 uur, za 29 en zo 30 sept om 13.30 en 15.00 uur

Entree: € 6,- (vanaf 7 jaar)

www.vorstelijktheater.nl

Reserveren: reserveren@historischekelders.nl

Zondag 7 oktober Spokentocht

Brrrrrrrr. Zondag 7 oktober daalt een Trans-Sylvaans spookgezelschap af in de historische kelders van de binnenstad. Onder aanvoering van Morticia de meesterheks dalen de griezels af naar de diepte van de Arnhemse kelders waar duistere spelonken, trappen en nissen hun 'praktijkken' zullen verhullen. En dat alles met passende muziek, rook, vreemde drankjes, macabere hapjes en een bijpassend sausje van spinnenrag!

Eén ding is zeker: voer je de opdrachten van de speurtocht goed uit, dan zal het licht uiteindelijk weer gaan schijnen, bovengronds vanzelfsprekend! ... Wie durft?

Zondag 7 oktober 13.00 tot 16.30 uur

Voor kinderen vanaf 8 jaar en ouders:

Entree € 5,-

www.spookachtig.nl



Woensdag 10 oktober Spookgeheim

Samenwerkingsproject Historische Kelders en Bibliotheek Arnhem. Het thema van de kinderboekenweek 2007 is Boeken vol Geheimen. Verhalenvertelster Alma Smit zal kinderen een griezelig geheim vertellen. Want wat is er nou spannender dan in de kelders verhalen te horen over spoken. Daarna is er een workshop spokenkleed maken. Vanaf 4 jaar.

Tijd: 14.00 tot 16.00 uur

Entree: € 5,-

www.vertellingen.nl

Reserveren: reserveren@historischekelders.nl

Woensdag 31 oktober Halloween

Kom een kijkje nemen in de kelders met je mooiste halloween kostuum aan. De familie Spook zit al klaar!

Tijd: 14.00 tot 17.00 uur

Entree: € 3,50. Kinderen t/m 12 jaar € 1,50

Voor meer informatie

www.historischekelders.nl

Adres:

Oude Oeverstraat 4a (eind Rijnstraat)

